

## zondagsbrief 7 februari 2016

### EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT

#### **Zondag 7 februari 2016 – Quinquagesima – Wees voor mij een rots**

Ochtenddienst om 9.30 uur - m.m.v. de Cantorij o.l.v. Petra Weijers

Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. (Psalm 31:3b,4b)

Zondagslied: Lied 909: 'Wat God doet, dat is welgedaan...'

Liturgische kleur: Groen

Voorganger: Pastor Guus Ruijl

Dienstdoende ambtsdragers: Suus Riet en Niek Schmidt

Organist: Willemijn Roodbergen

Koster: Marijke en Peter Haerkens

Bloemen: Janny Koolhaas

#### **In 25 stappen naar 2017**

Op dinsdag **9 februari 2016** aanvang 19.30 uur praten we verder over Luther zijn weg en werk. Deze keer over zijn vertaling van de bijbel. Hierin was Luther baanbrekend.

Inleider van de avond is ds. Smit. Vaste begeleider is de heer Cees Muusse. Wilt u er meer over horen en weten? U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Cees Muusse, tel.: 0180-321508 of [ceesjmuusse@gmail.com](mailto:ceesjmuusse@gmail.com).

#### **Telefonisch spreekuur ds. Smit** (015-2132369 of 06-51640302)

Ds. Smit is in principe de hele week door bereikbaar via zijn mobiele telefoonnummer en zijn email-adres [tacosiccosmit@gmail.com](mailto:tacosiccosmit@gmail.com).

Op de maandagochtend is hij doorgaans thuis om u wat langer en uitgebreider te woord te staan, mocht u dat willen. Belt u gerust eens op maandag tussen 9 en 11 uur.

#### **Bidden door de week**

In het nieuwe jaar willen we het bidden voor mensen en dingen ver weg en dicht bij weer oppakken. Ieder is van harte uitgenodigd om op woensdagavonden samen te komen in de kerkzaal, van 19:15 tot 19:45 uur.

De zijdeur staat open, u kunt zo doorlopen naar de kerk. Welkom. Taco Smit (tel. 06-51640302 voor nadere toelichting, indien gewenst)

#### **Uit het Evangelisch-Luthers Dagboek:**

Psalm 31:1 en 9 een nieuwe berijming

Bij U, Heer, durf ik weg te schuilen,  
stel mij toch nooit teleur.  
Bevrijd mij van terreur,  
red mij van wie uw naam bevuilen,  
U bent mijn rots, mijn vesting,  
mijn toevlucht en mijn redding.

Maar ik vertrouw op U, o Here,  
ik zeg: U bent mijn God,  
in uw hand ligt mijn lot,  
wil mijn vervolgers van mij weren.  
Mijn leven is U dierbaar:  
toon trouw en red uw dienaar.