

# Zondagsbrief 25 november 2018

## EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DELFT

Laatste zondag van het kerkelijk jaar – 3<sup>e</sup> van de Voleinding  
**Middagdienst om 16.00 uur - m.m.v. de Cantorij**

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11)

Zondagslied: 749 'Op, waakt op...'  
Liturgische kleur: Groen

Voorganger: ds. Taco Smit  
Dienstdoende ambtsdrager: Suus Riet-de Wilde  
Organist: Willemijn Roodbergen  
Koster: Addie Ritter  
Bloemen: Margot Arbocz

### Extra collecte zondag

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier 'sleutels': wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

### Gedachtenis van de namen

In de dienst op zondag 25 november, 'eeuwigheidzondag' willen wij andermaal de namen noemen van gemeenteleden die ons dit jaar door de dood ontvielen. Zonder hen gaan wij de komende adventstijd in, toch blijven wij met hen één Kerk vormen, een kerk die hier op aarde strijd kent, maar in de hemel, bij God de Vader, verheerlijkt wordt. Dit jaar noemen wij de namen van:

Johan Coenraad Haeseker	leeftijd 77 jaar	overleden 18 februari 2018
Elisabeth Bos-Klever	leeftijd 88 jaar	overleden 25 juni 2018

Bij het aansteken van de derde kaars noemen wij ook namen, die aangedragen zijn door gemeenteleden die een dierbare hebben verloren.

***Heer, herinner U de namen  
van hen, die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.  
(Lied 730:1)***

Wij hopen met nabestaanden onze overleden gemeenteleden op zondag 25 november waardig en tot onze troost en bemoediging te gedenken. Allen zijn hierbij van harte uitgenodigd.

